



Diep bedroefd maar vervuld van mooie herinneringen
melden wij het plotse overlijden van

de heer

Marcel Samyn

echtgenoot van mevrouw Paulette Backers

Hij werd op 5 juni 1936 geboren te Eernegem en
is thuis onverwacht van ons heengegaan op 31 maart 2017.

U kan ons in dit afscheid nabij zijn tijdens de uitvaartliturgie
die wordt opgedragen in de St. Medarduskerk te Eernegem,
op **zaterdag 8 april 2017 om 10.00 uur**.

Daarna volgt de bijzetting in de familieconcessie
op de begraafplaats te Eernegem.

Na de dienst kan u uw deelneming betuigen aan de familie.

Een laatste groet brengen en tekenen van het rouwregister kan in
Allemeersch Uitvaartcentrum, Bruggestraat 112 te Eernegem,
elke dag van 17 uur tot 18.30 uur.

Online condoleren op www.allemeerschuitvaartcentrum.be

Hij was de echtgenoot van:

Paulette Backers

Hij was de papa van:

Geert Samyn

Kurt en Lies Verhaege - Samyn

Hij was de allerliefste opa van:

Luna

Hij was de broer, zus, schoonbroer, schoonzus en oom van:

Roger † en Margaretha † Terriere - Samyn, kind †, klein- en achterkleinkinderen

Irma † Samyn

Maurits † en Fabienne † Samyn - Dekeyzer, kinderen en kleinkinderen

André † Samyn

Oscar en Jeanne Lammens - Samyn, kinderen en kleinkind

Willy Samyn

Fernand en Odette Demey - Backers, kind en kleinkinderen

Delen mee in de rouw:

de families Samyn - Debou en Backers - Devogelaere

Met dank aan zijn huisarts Dr. E. Beselaere.

Rouwadres: Familie Samyn - Backers

P.a. Allemeersch uitvaartcentrum, Bruggestraat 112, 8480 Eernegem